

Cursus Thora

(3) Parasjat Lech l'cha

Driebergen, 30 november 2010

Willem J. Ouweneel

parasjat Lech l'cha
(Gn 12 – 17)

Roeping van Abram, reis naar Kanaän, schei-
ding van Lot, strijd tegen de 4 koningen,
Gods verbond met Abram, Hagar-episode

Onderverdeeld:

1^e les: Gn 12-14

2^e les: Gn 15-17

Lech l'cha

Gn 12:1 *Lech l'cha*

letterlijk: 'ga voor uzelf' = voor je eigen bestwil, want dáár zal Ik je tot een groot volk maken, niet hier (Rasji)

Ga dus uit eigenbelang, maar verlaat ook alles uit liefde tot God: begin van een relatie (Nachmanides)

De roeping van Abram (1^e test)

Gaat 12:1-3 aan 11:30 vooraf?? (vgl. St.vert.: ‘*had* gezegd’) Hd7:2 roeping al in Ur! (zie ook 15:7!)

Maar Terach nam blijkbaar het initiatief

Abram kon pas verder na Terachs dood (had zijn ‘maagschap’ [= familie] niet verlaten!)

(vgl. Abrahams ‘verstorven’ lichaam, besnijdenis & offer van Isaak: 4x dezelfde les: de dood moet tussenbeide treden om tot het ware leven te komen >> Jesjoea)

De roeping van Abram (vervolg)

In Haran geen nieuw bevel van God; het oude gold nog! Abram ‘gaat’ eindelijk

Pad van het geloof (Rm 4:11v.,16):

- alles achterlaten (incl. afgoderij, Jz 24:2)
- in geloof gaan naar het onbekende land
- vertrouwen op Gods beloften

Abram moest doorreizen tot God zei: ‘*dit* land...’
(vs7) (Nachmanides)

De ‘onberouwelijke’ beloften aan Abra(ha)m

(1) het ‘beloofde *land*’

(2) een rijk nageslacht (‘groot *volk*’)

(3) zegen voor hemzelf en een ‘grote naam’

(vgl. Babel [Gn 11:4]: *zichzelf* een naam maken!)

(4) ‘tot een zegen zijn’

- ‘Ik zal zegen/vervloeken wie u zegent/vervloekt’
- ‘in u alle geslachten gezegend’

Geloof van Abra(ha)m

- Abram kreeg alles beloofd, maar bezat er nooit iets van (voorlopig zelfs geen zoon) (vgl. Lot: *nam*, maar verloor alles)
- Geloof betekent vreemdelingschap (Hd 7:5; Hb 11:8-10: uitzicht op de hemelse stad)
- Abraham ‘zag’ de dag van Jesjoea (Jh 8:56) (geloof tilt uit boven alle omstandigheden)

De verschijningen aan Abra(ha)m

- (1) in Ur (Hd 7:2, ‘God der heerlijkheid’!)
- (2) bij Sichem (Gn 12:6v.)
- (3) ‘de Here zei’ (13:14)
- (4) visioen (15:1vv.)
- (5) in Mamre, bij Hebron? ([13:18] 17:1)
- (6) bij de terebinten van Mamre (18:1)
- (7) op de berg Moria (22:1-18, 3x)

De vier altaren van Abra(ha)m

Zuiver individuele eredienst! (vgl. Js 51:2)

(1) bij Sichem (Gn12:6v.) (t.o. Kanaänieten!)

(2) tussen Betel/Ai (12:8); na herstel opnieuw (13:4)

(3) bij de terebinten van Mamre (13:18)

[niet tijdens de Hagar-periode! ‘verloren jaren’]

(4) op de berg Moria (22:9)

Vgl. Isaaks *vier* uitgegraven putten, Jakobs *vier* opgerichte stenen, Jozefs *vier* stellen kleren

Abram type van Israël (Nachmanides)

- (a) vanuit de afgodische wereld naar Kanaän (zo Israël vanuit Egypte)
- (b) Abram trof er de Kanaänieten aan, zoals later Israël (boek Jozua)
- (c) hij legerde bij Ai (de eerste plaats die Israël in Kanaän veroverde)
- (d) bij Sichem de bergen Ebal en Gerizim, waar Jozua zegen en vloek uitsprak (Jz 8)

Abram type van Israël (vervolg)

Abrams < > Israëls verblijf in Egypte (Nachmanides)

- (a) beiden kwamen daar vanwege hongersnood
- (b) de vrouwen werden daar van hen afgenomen
(‘daarom spaarde Farao Israëls dochtertjes’)
- (c) Egypte werd gestraft met plagen (vs17)
- (d) beiden werden door Farao haastig uitgeleide
gedaan met grote rijkdom (bang voor meer
plagen)

Tweede test (+ falen)

Hongersnood >> doortrekken naar Egypte
(geen altaar! vgl. Ex 8:25)

Twee gevolgen:

- * De eerste leugen over Sarai (de moeder v/h beloofde zaad prijsgegeven! vgl. 20:2)
- * Abram ontvangt slaven, o.a. Hagar! (16:1,3; Rasji: Farao's dochter, die vrijwillig slavine werd)

Hier geen zegen voor de volken, maar plaag!

Derde test (+ slagen)

Twist (herders van Abram en Lot) >> scheiding
(de Godgerichte vs. de wereldgerichte gelovige)

De neef kiest 't eerst in het land dat de oom toekwam

Kiest 'mooiste' stuk (vs10: als hof des Heren! als
land Egypte! paradijs & 'wereld' tegelijk) – maar
ook het 'gevaarlijkste' (vs13 >> Gn 14+19)

Gevolg vd keuze: Abrams loon: krijgt het héle land
toegezegd; nageslacht als 'stof der aarde' >> altaar

Eerste beschreven oorlog (Gn 14)

Vier vreemde koningen (nazaten Sem, Cham, Jafet!)
(Rasji: Amrafel = Nimrod!) (Nachmanides: de 4 stellen de 4
wereldrijken voor die Israël zouden benauwen; zie Dn 7)

Tegen vijf koningen in Siddim (Sodom e.a.)

De 4 winnen >> ook Lot gevangen >> Abram 'de
Hebreeër' (!) in de strijd betrokken (*Daarom deze
oorlog überhaupt vermeld!*) Algemene les: de
wereldgeschiedenis draait om Gods volk (vgl. Dn
7-12, Ester)

Eerste beschreven oorlog (Gn 14)

Abram mét God sterker dan de 4 koningen; zo zal
Israël zegevieren over de 4 wereldrijken (Dn 7:
Zoon des mensen, maar ook Israël zegeviert)

Abram is een overwinnaar, Lot 4x verliezer:

- verlokt door Sodom
- gevangen door de 4 koningen
- verliest al zijn bezit in Sodom incl. zijn vrouw
- verleid door zijn 2 dochters

Melchisedek

(= ‘koning der gerechtigheid’) (a)

(a) koning van Salem (= ‘vrede’) Hb 7!

Midrasj: Melchisedek = Sem!

(goede koning na alle slechte koningen sinds Nimrod)

Ibn Ezra: Salem (= Jeruzalem) bekend om zijn
‘gerechtigheid’ (Midrasj: *Tsèdek* = Jeruzalem; Js
1:21, ‘gerechtigheid verbleef daarin’)

Nachmanides: Melchisedek regeerde over de plaats waar eens
de tempel gebouwd zou worden, waar de *Sjechina* (=
Gerechtigheid, *tsèdek*) zou wonen

Melchisedek (b)

(b) priester van *Él* *Eljôn* (God de Allerhoogste, d.i. verheven boven alle goden van de Kanaänieten!)

- pr. komt met voorbede voor het volk tot God (vgl. Aäron!)
- komt met zegen van God naar de mensen ('brood en wijn')

Driedubbele zegen: God 'gezegend', Abram gezegend, Melchisedek gezegend met de tienden van de buit (Nachmanides: omdat hij priester was; zo later Israël)

Type van Christus, de Koning-Priester! (Ps 110:4)

N.B. Geen excuses voor de Kanaänieten met zulke mensen in hun midden! (vgl. Gn 15:16)

Vierde test (+ slagen)

Na de vijandige wereld de verleidelijke wereld (vaak gevaarlijker!)

De koning van Sodom biedt Abram de have aan!

Abram wil niets aannemen, maar alle zegen alleen uit Gods hand aannemen.

(De 1^e koning in het Koningsdal [vs17] gaf Abram de kracht om de 2^e koning tegemoet te treden)

[einde 1^e les]

De z/Zoon der belofte

15:1 ‘Vrees niet...’ (Abrams geloof tanend?)

God *zelf* is zijn bescherming én loon (God is
bovenal de Gever van *zichzelf*)

Vs2: álles ‘geven’, maar in de zoon vd belofte

Opnieuw: een groot volk (13:16 stof van de
aarde, 15:5 sterren van de hemels)

Rechtvaardigmakend geloof

Vs6 belofte = genade, antwoord = geloof

Geloof = de overtuiging dat God al zijn beloften gaat waarmaken in de z/Zoon der belofte = Jesjoea

Daarmee is Abram niet alleen de vader van een fysiek nageslacht, maar ook ‘vader’ van *dit soort* gelovigen (vgl. Rm 4:11v.!).

Gevolg: God verklaart hem tot *tsaddiq* (\neq iemand die goed leeft, maar die uit God[s beloften] leeft)

2x ‘Ik ben’, 2 vragen, 2 antwoorden

(a) ‘Ik ben je zeer grote loon’ (vs1) >> *vraag*:
‘wat zult U mij geven?’ (vs2)

Antwoord: Jesjoea als de Zoon der belofte

(b) ‘Ik ben JHWH die je dit land geeft’ (vs7)
>> *vraag*: ‘hoe kan ik dat weten?’ (vs8)

Antwoord: Jesjoea als het ware offer

De basis van het verbond

Het offer is de basis van de verbondssluiting!
(hier echter geen sprake van altaar of bloed)

Vgl. Hebr.: *karat b'rit*, 'verbond snijden'

Abram snijdt drie 3-jarige 'reine' dieren in stukken
(3 = getal van God, getal van de opstanding; ook: 3
geslachten verdrukking, vs16)

'Bloedstraat', waar de partners doorheengaan
(‘wee je gebeente als je het verbond niet houdt!’)

Abrams 'doodsslaap'

Vs11 Abram waakzaam, maar in vs12 'doodsslaap':
nu beschermt het offer hém!

Schrik en grote duisternis, nl. van de verdrukking
(Nachmanides: in álle 4 wereldrijken)

In Abrams 'doodsslaap' is God:

- 'oven' = Israël in de verdrukking (Dt 4:20, Gods beproevende heiligheid)
- fakkel = licht van leven en hoop (Ps 132:17)

Chronologie

- Vs13 400 jaar vreemdelingschap (niet ‘in Egypte’, maar vanaf Isaaks geboorte, want:
- 4^e geslacht keert terug (vs16)
 - tussen Abraham/Mozes = 430 jaar (G1 3:17)
 - te weinig generaties tussen Levi en Mozes voor 400 (of 430) jaar
- (maar zie Ex 12:40: Israël 430 jaar in Egypte!)

Extra beloften

- (a) verdrukkers geoordeeld (vs14a; Rasji: vgl. Gods geduld: vs16b!)
- (b) Israël uitgeleid & teruggebracht (vs14b)
- (c) Abram zal heel oud worden (was toen al tussen 75 en 85 [12:4; 16:3])
- (d) het ‘beloofde land’ nu in volle omvang omschreven: van de ‘rivier van Egypte’ tot de Eufraat (1 Kn 4:21)

Vijfde test: geduld (+ falen)

De belofte trachten te verkrijgen onafhankelijk van God: inbreng van het vlees (Israël nam ná de belofte vrijwillig de wet op zich: Ex 19 & 24)

Gl 4: Hagar = bestel vd wet (menselijk streven, vruchtbaar voor God zijn in eigen kracht)

Onmiddellijk ‘succes’: maar eigengerechtigheid leidt tot hoogmoed (vs4), en dus verlies (vs6)

N.B. De Galaten vielen in dezelfde strik als Abram (zegen verwerven door slavernij onder de wet)

De Hagar-episode

Rasji: Sarai sprak uit de Geest! [!?] Vs3: als een vrouw 10 jaar kinderloos is gebleven, mag de man er een ander bij nemen

Nachmanides: vs3 ‘tot vrouw’: niet bijvrouw

Sforno: vs8: je kwam van een heilige plaats en bent op weg naar een onrein land!

Rasji: vs9: dus ook Ismaël onderworpen aan Isaak

Nachmanides: vs11 ‘noem hem Ismaël [God hoort; vgl. 17:20]’ – vs15: Abram deed dat uit zichzelf

Alle drie schuldig

- Sarai had het voorstel niet moeten doen (haar fout 't grootst, dus lijdt zij het meest)
- Abram had er niet op in moeten gaan (vertraagde de vervulling van de belofte met 14 jaar!)
- Hagar had niets in te brengen; haar schuld alleen haar hoogmoed (Israël naar het vlees)

De beloften zijn uit genade, op grond van Jesjoea's dood, *niet* uit het vlees; uit de vrije vrouw, niet uit de slavin (Gl 4! 5:13)

De Engel van JHWH

Hij is JHWH én de representant van JHWH (vgl. de *Logos* in Jh 1: de pre-incarnate Jesjoea)

Verschijsning a/d bron van levend water: *Lachai-Roi*: de Levende die mij aanziet c.q. die zich aan mij laat zien) (vs13; vgl. 24:62 en 25:11)

(de 'Ismaëlieten' viere jaarlijkse feesten bij deze bron)

Boodschap: Hagar had niet het recht de haar toegevoezen plaats te verlaten – toch zou God haar en haar zoon zegenen

Ismaël

Ismaël = Israël naar het vlees (17:20; 25:13-16: twaalf stammen), een ‘ezel’ (een wilde wetteloze, 16:12), die gelost moet worden door een Lam (Ex 13:13) – maar God zorgt in zijn voorzienigheid voor hem (17:20).

Hagar ondergeschikt aan Sarai, wet ondergeschikt aan de genade (en Ismaël aan Isaak)

Toch ook genade voor Hagar & Ismaël (God luistert naar de noodroep van de mens onder de wet)

Nieuwe Godsopenbaring

Gn 17:1 nieuwe openbaring van God, nu niet n.a.v. omstandigheden (Gn 12-14) of om (op Abrams vraag) Gods wegen aan te duiden (Gn 15).

Na het 'vlees' (Gn 16) nú alles uit de soevereine God

Niet openbaring van wat Hij voor Abram is (15:1), maar wie Hijzelf is: *El Sjaddai* (volgens LXX & Ibn Ezra: 'God de Almachtige'; stam *sj-d-d*)

Daarom geen vragen, geen altaar, slechts Gods woord en Abrams eerbied (vs3, 17)

Het verbond met Abraham

Gods onvoorwaardelijke verbond (vs2) – maar geen enkel verbond is helemaal zonder ‘voorwaarden’:

- elk verbond eenzijdig, want gaat van God uit;
- tweezijdig, want t.o. Gods beloften staan zijn geboden:

(a)Abrams wandel (vs1b; 24:40; 48:15; Mt 5:48)

(b)het verbond in acht nemen (vs9) (= [c]?)

(c)oordeel over ‘vlees’: besnijdenis (vs10-14); vgl. besnijdenis van het hart (Lv 26:41; Dt 30:6; Jr 4:4; Hd 7:51; Rm 2:28v.; Fp 3:3-7; Ko 2:11)

Overzicht Gn 15-17

Israëls geschiedenis, onze geschiedenis:

<i>Gn 15</i> : Egypte	– Rom	– Rm 6
<i>Gn 16</i> : Sinai	– Gal	– Rm 7
<i>Gn 17</i> : intocht (Jz5)	– Kol	– Rm 8

Nieuwe namen

- *Av-ram* = ‘verheven vader’
- *Abir-hamôn* = ‘vader van een menigte’ (vs4), nl. vele [besneden] volken (= Israëel, Dt 33:3; maar ook geestelijk (Rm 4:11v.))
- *Sarai* (‘mijn vorstin’): individueel, persoonlijk
- *Sarah* (‘vorstin’): d.i. voor allen: alleen *zij* de ware stammoeder (voor ’t eerst duidelijk gezegd)

De beloften aan Abraham

N.B. 7x 'Ik zal' in vs2-8! (vgl. 'gij zult' in de wet)

(a) Een nageslacht van vele volken (vs2-6)

(b) Eeuwig verbond: 'tot een God zijn voor u en uw nageslacht' (vs7)

(c) Het gehele land Kanaän (vs8)

(d) Zichtbaar teken: besnijdenis van achtdaagse zoontjes én slaven (vs10-14)

(e) Sara de stammoeder (vs15v)

Tweede les van de dood

(a) Dood van Terach (Gn 11)

(b) ‘Dood’ v. Abr.’s & Sara’s lichaam (Rm 4:19-22)

(c) ‘Dood’ over het vlees (besnijdenis)

(Abr. zou met Ismaël tevreden zijn [vs18] maar God niet!

Ismaël verwekt in onbesneden, Isaak in besneden staat!)

[(d) ‘Dood’ van Isaak (Gn 22) derde voorwaarde]

Alle ware leven van mensen is leven dat door de
dood is heengegaan, en wel de dood van Jesjoea

Lachen

Isaak (Jits-chak) komt van *ts-ch-k*, ‘lachen’

(a) Abraham lacht van vreugde (17:17) >
aankondiging naam Isaak (vs19)

(b) Sara lacht van ongeloof (18:12) > God boos

(c) Sara lacht van vreugde (21:6)

Gn 17 alles vreugde (Gn 15 eindigt met vele vijandige volken, Gn 17 met vele gezegende volken)

Vs22 plechtige ‘God voer op van boven Abraham’